

Denkkracht organiseert:

Dagworkshop:

Het gezicht van de
onschuld

Begeleiding:

Reine Van Dyck

Zaterdag 13 april 2019

10:00 - 17:00 uur

Welkom vanaf 9:30 uur

Locatie:

Ruimte voor verbinding:

“De Stal”

Laarstraat 24

2520 Ranst

Bijdrage:

€90, lunch en dranken
inbegrepen.

Inschrijven:

vóór 15 maart 2019 via:

denkkracht@skynet.be

Meer info:

tel: 03 663 39 59

denkkracht@skynet.be



13 APRIL 2019

WORKSHOP: HET GEZICHT VAN DE ONSCHULD

Liefde is een groot woord. We gebruiken het te pas en te onpas, maar begrijpen we wel wat liefde is? Hoe kunnen we tot de ervaring van liefde voor onszelf komen? Misschien vraag je jezelf wel eens af: hoe doe je dat? Misschien is het nu voor jou hét moment om dit eens een keer aan te pakken en ermee aan de slag te gaan.

Het gezicht van de onschuld is een concept dat wij zelf hebben gemaakt. Het is het gezicht dat altijd glimlacht en zegt dat het van nature een aangename persoonlijkheid is, die nooit als eerste zou aanvallen. Het wil vooral bekoren om geliefd te worden.

“En dus is dit gezicht vaak nat van tranen om het onrecht dat de wereld hun aandoet die edelmoedig en goed willen zijn. Dit aspect gaat nooit als eerste in de aanval. ⁴Maar iedere dag plegen honderden kleinigheden nietige aanslagen op zijn onschuld, wekken zijn irritatie, en zetten het tenslotte aan tot openlijke belediging en geweld.”

T31.V.2:2-4

Het heeft medelijden en biedt zelfs af en toe vertroosting. Maar het gelooft vooral dat het goed is temidden van deze krankzinnige wereld. Nochtans kan het ook geweldig kwaad uit de hoek komen wanneer het zijn zin niet krijgt. Het is de dynamiek tussen de buitenwereld en het lieve onschuldige ego-zelf dat op zoek is naar liefde.

Tijdens deze workshop verdiepen we ons in de dynamiek van *het gezicht van de onschuld* en bespreken we wat haar functie is in de wereld. Het doel van de workshop is om in onszelf dit aspect op te zoeken, het te onderzoeken en het om te zetten naar Liefde. We gaan dus op zoek naar blokkades die ons beletten om liefde te ervaren en proberen deze dag tot bewustzijn te komen hoe we dit tekort aan liefde het beste aanpakken.

Reine